



" Den klassiska Egyptson var en fantastisk resa i trevligt sällskap och med superprofessionella Sameh Egyptson som reseledare/guide.

Det var 5000 års historia - från faraonernas pyramider till det nya biblioteket i Alexandria. Hur gick det? Bra! Mycket tack vare synnerligen god organisation och inspirerande guidning. Sameh lotsade oss fram till de kända sevärdheterna med effektivitet, engagemang, kunskap och vänskapligt bemötande.

Flyg, bussar, kryssning - allt fungerade perfekt.

Resan bjöd på ständiga höjdpunkter t.ex. Karnak, Ramses IV:s grav i Konungarnas dal och Assuandammen , var och en ett rikt minne och något att läsa vidare om. Man lärde sig så mycket om Egyptens historia, religion, kultur och samhällsförhållande - inte bara i det förflutna utan även om nuet. Tack vare Samehs mångsidiga kunskap och insikt.

Från att ha varit någorlunda orienterad om och intresserad av det gamla Egypten blev man under resan uppfylld av kunskap och engagemang. Nu gäller det att summera och läsa vidare...

Resan gav inte bara kunskap, utan bjöd även på "lyxiga" upplevelser. Femstjärniga hotell med historiska anor och härlig kryssning uppför Nilen i det behagliga "vinterklimatet" med strandhugg för att bese intressanta tempel.

Från kvällen i Assuan kommer jag att minnas den härliga segeltur på en traditionell feluck som Sameh bjöd oss på. Behaglig bris, solnedgång och nubisk sång...

Kvällen i Alexandria avslutades med stil - middag i Kung Farouks palats.

Bättre än så kunde det inte bli.

Med tack från Hélène Strømmer